



Wij bidden U Heer wil kun allen,
die in Christus rusten,
de Plaats van Verkwikking,
Rust en Vrede verlenen.
Door den zelvden Christus,
Onzen Heer. Amen.



Gedenk in uw gebeden de ziel van
Gerhardus Bernardus Enghers.

Hij werd geboren te Lonneker 26 Aug. 1919 en overleed, nog voorzien van het H. Oliesel, 1 Mei 1951 en werd 5 Mei op het R.K. Kerkhof te Lonneker begraven.

„Midden in het leven zijn wij in de dood“, zijn de woorden v. d. H. Schrift, die achter in de kerk staan vermeld als waarschuwing voor alle gelovigen.

Op het ogenblik, dat genezing het zekerst scheen, kwam de onverbiddelijke dood.

Bij alle droefheid is er voor ons deze troost: „Voor degenen, die in Christus geloven, wordt het leven veranderd, niet weggenomen en wanneer het huis van ons aardse verblijf ineenstort, wordt in de hemel een eeuwige woonplaats betrokken“. (gebed uit de Requiemmis).

Lieve ouders, broers en zusjes, weent niet over mij als over een dode; bij christus leef ik en blijf met U allen verbonden. Vergeet mij niet in uw gebeden voor mij tot God.

Moge Maria, op wier eerste Meidag ik U heb verlaten, mij een plaats geven onder de heiligen in het volle licht en U allen de kracht om het zware offer te brengen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. aflaat).

H. P. Vos — Koster — Lonneker.