



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Ter nagedachtenis aan

HENNY ENGBERS

Het bericht in maart dat hij ziek was kwam voor iedereen geheel onverwacht en voor hemzelf nog het meest. Midden in het leven staand en genietend van elke dag die hij tussen zijn dierbaren doorbracht, aanvaarde hij gelaten dat het lichaam ziek was.

In de eerste maanden die volgden hoopte hij nog enkele jaren te krijgen. Om nog op vakantie te kunnen gaan, nog enkele seizoenen van de jacht te genieten en zijn tuin te verzorgen.

Hij genoot van de natuur en was altijd zeer enthousiast als hij terugkwam van een vakantie in de bergen. Helaas is hij daar niet meer aan toegekomen.

Gelukkig ging nog wel een andere wens van hem in vervulling. Slechts 4 weken geleden was hij sterk genoeg om een reis naar Rome te kunnen maken.

Zeer enthousiast vertelde hij, tot kort voor zijn overlijden, aan iedereen die bij

hem kwam hoe mooi deze vakantie was geweest en liet hen de vele foto's zien. Heel zijn leven stond in het teken van ma, waarmee hij 41 jaar lief en leed heeft gedeeld, zijn gezin en het werk.

Wij als kinderen hebben van hem altijd de aandacht en de ruimte gekregen om ons te ontplooien.

Wij bewaren dan ook een fijne herinnering aan hem.

Als opa kon hij zich prima vermaken met de kleinkinderen. Het speet hem dan ook bijzonder dat hij ze niet verder kon zien opgroeien.

Henny, pa, opa, je laat een grote leegte achter, maar we zijn er trots op dat je in ons leven was.

*God, beloon zijn gelovige leven
met het eeuwige geluk.*

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa, willen wij u hartelijk danken.

Het heeft hem en ons heel goed gedaan.

Familie Engbers.