



BRACKENSTEIN

455

CROMO, ANTW.

Gedenk in uw gebed en H. Eucharistieviering

JOHANNA MARIA ENGBERS

echtgenote van

BERNARDUS FRANCISCUS GRONDMAN

eerder van

HENDRIKUS JOHANNES GRONDMAN

Geboren te Weerselo 15 mei 1883. Meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der kerk, te Oldenzaal overleden 11 juli 1966. We legden haar lichaam 14 juli te ruste op het r.k. kerkhof aldaar in afwachting van de blijde dag der Verrijzenis.

„Wees bereid, want gij kent dag noch uur.” Reeds lang wisten we, dat wij wellicht plotseling zouden staan vóór het afscheid van moeder. Toch kwam dat afscheid nog onverwacht. We weten echter, dat moeder bereid was de Heer op iedere dag en ieder uur te ontmoeten. Zij behoefde voor dat ogenblik niet bevreesd te zijn; want zij was een goede vrouw, vol liefde en toewijding voor vader. Zij was een bezorgde moeder voor haar kinderen, meelevend met hun wel en wee. Haar kleinkinderen zullen haar missen, omdat zij zoveel van hen hield en zo vol belangstelling voor hen allen was.

Haar voorbeeld van diep geloof zal bij ons blijven voortleven,

Lieve man, onze liefde blijft ook na de dood. Wees niet bedroefd, maar denk aan Christus' woord: „Wie gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid.”

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor uw vele goede zorgen. Blijft een steun voor vader en weest altijd goed voor elkaar.

Hemelse Moeder Maria, U hebt altijd een bijzondere plaats ingenomen in het leven van Moeder. Tot in haar hoge ouderdom ging zij graag op pelgrimstocht om U te eren. Toon U ook nu een goede Moeder voor haar, die ons allen zo dierbaar was.

Moge zij rusten in vrede.