



MURILLO

Fa P. GROEN. VENLO

KONINGIN DES HEMELS
WEES ONZE VOORSpraak

Gedenk in uw gebeden
Johanna Engbers

van 1910 tot 1956 gehuwd met
Jan Oude Roelink

Zij werd geboren te Tubbergen 23 maart 1880 en toen door het H. Doopsel als Gods kind opgenomen in de H. Kerk; 30 nov. 1961 ontsliep zij in de Heer te Losser, goed voorbereid door een jarenlang geduldig gedragen kruis en gesterkt door het H.H. Sacrament der Zieken. Maandags daarna hebben haar familieleden en bureu vanuit de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming haar lichaam uitgedragen en ter ruste gelegd op 't katholieke kerkhof in Oldenzaal.

Op hoge leeftijd riep God haar tot Zich, deze goede en offervaardige moeder, die bij haar huwelijk de zorg voor een groot gezin op zich nam en naast een gelukkig huwelijksleven ook verdriet heeft gehad om de dood van drie van haar kinderen.

In haar laatste levensjaren had zij haar vaste plaats in een hoek van de kamer, tevreden met het kleine kringetje waarin zij leefde, met een glimlach kijkend naar haar spelend kleinkind.

Kinderen, ik dank U voor de goede verzorging, ook toen het erg moeilijk viel. Voor Gods troon zal ik U blijven gedenken.

Heer, geef, dat wij vader en moeder in het eeuwige leven mogen terugzien.