



Uw licht  
is onze hoop



Bewaar in uw herinnering  
en gedenk in uw gebeden,  
vooral in de H. Eucharistie:

**JAN ENGBERS**

echtgenoot van

**TREES ENGBERS - BOOIJINK**

Hij werd geboren te Tubbergen 27 april 1930. Bij zijn doop ontving hij de namen: **Johannes Gerardus**. Op de leeftijd van 53 jaar stierf hij plotseling te Almelo, nl. op 25 september 1983. Op donderdag 29 september van het zelfde jaar vond de uitvaart - dienst plaats in de Christoffelkerk te Almelo, en de crematie te Usselo.

Jan Engbers was een man om van te houden; eenvoudig, zonder franje, behulpzaam en meelevend. Zó was hij voor zijn zorgzame vrouw, maar ook voor ánderen; kinderen en volwassenen. Hij was een gelovig mens, die vreugde vond in zijn geloof maar daarin ook een enorme steun vond in zijn vele moeilijke momenten. Hij was blijmoedig en levenslustig, ondanks zijn lichamelijke moeilijkheden al 18 jaar lang. Zijn plotselinge heengaan valt ons zwaar, vooral ook zijn lieve echtgenote. Menselijkerwijze gesproken is het ook veel te vroeg. Wat wij slechts kunnen doen is: voor hem bidden en hem aan Gods handen toevertrouwen. Ook willen we bidden om kracht voor Trees, zijn vrouw.

Moge Jan, die op de dag van zijn sterven nog aanzat aan de tafel van de Heer in de H. Eucharistie, nú aanzitten aan Gods hemels gastmaal.

Moge hij rusten in vrede, Amen,

---

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van JAN, dank ik u hartelijk.

**TREES BOOIJINK.**

Almelo, september 1983.