



Josephien Meijer - Engbers

* Enschede 5 maart 1954

† Oldenzaal 31 januari 2006

Lieve Gerard, Coen, Anke, Susan,
Oma, familie en vrienden,

Ruim 9 maanden geleden (28 april 2005) kreeg ik het bericht dat ik kanker had. De kans dat ik zou genezen was vanwege uitzaaiingen heel klein. Op 12 mei ben ik begonnen met de chemo- kuren, 3 dagen ziekenhuis, 11 dagen thuis. Dit heb ik 10 keer volgehouden. Het werd steeds zwaarder voor mij, mijn linkerbeen liet mij in de steek, na onderzoek bleken er uitzaaiingen in mijn heup te zitten. Al die chemo- kuren hadden niet geholpen, de kanker woekerde voort. Een heupoperatie volgde. Ik heb de laatste maanden erg veel pijn gehad, omdat er in mijn rug, nek en schouders wederom uitzaaiingen zaten. Ook in mijn buik kwam het weer opzetten. Nu genoeg over mijn ziekte.

Graag had ik oud willen worden met Gerard en de kinderen en misschien nog kleinkinderen. Ik zag mezelf wel als een leuke oma en Gerard als opa.

Ik had graag Coen zijn studie in Groningen zien afronden, eveneens bij Anke dit jaar in Barneveld. Ook had ik Susan haar HAVO - diploma willen zien halen op het Carmel en natuurlijk haar vervolgopleiding als mondhygiëniste willen zien volgen. Tevens had ik Anke en Arjan in hun nieuwe huis willen zien wonen, maar ik zal het niet meer meemaken. Mijn werk als medisch secretaresse op de Losserhof (34 jaar) betekende veel voor mij evenals de laatste 4 jaar die ik er werkte als tandarts-assistente, dit samen met Ellen, waarmee ik ook nog in de praktijk in Hengelo werkte. Het zingen in het zangkoor van de Mariakerk en in het koortje van Denekamp waren mijn grootste hobby's. Ik had nog jaren door willen gaan.

Lieve mensen, geloof me, ik heb heel hard gevochten om dit allemaal te mogen vasthouden.

*Het ga jullie allemaal goed en
vergeet mij niet,*

Josephien

P.s.: ik houd jullie in de gaten!