



†

IN MEMORIAM



TER GEDACHTENIS AAN

GERHARDUS ENGBERSEN

Hij ontving het H. Doopsel in de parochiekerk van Beckum op 19 oktober 1882. Te Losser trad hij op 21 oktober 1912 in het
Huwelijk met

GEERTRUIDA BERENDINA SCHNEUMANN

Hij was een man van harde arbeid en diepe godsdienstzin. Door moeilijke jaren hebben zij zich heen geslagen en het is gelukt aan hun 5 kinderen een voorbeeldige opvoeding te geven. Wat zij aan opoffering en liefde aan hun kinderen hebben gegeven, mochten zij terug ontvangen in achting en waardering van de kinderen.

Tot op de oude dag genoot hij een goede gezondheid, totdat zijn krachten waren uitgeput. Een bijkomend ongeval deed de sterke man vallen op de 15de februari 1966. In het R.K. Ziekenhuis te Enschede, gesterkt door de Sacramenten der Zieken, gaf hij zijn vrome ziel aan God terug. Op 19 februari d.a.v. werd hij grafwaarts gedragen naar het R.K. Kerkhof te Enschede, waar hij wacht op de Verrijzenis van het lichaam.

Heer, geef hem de eeuwige rust.