

Bennie Engelbertink

* 4 april 1948

† 21 mei 2011



*Je was iemand met weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degene die bij je hoorden.
Een man, een vader, een opa, waar je op kon bouwen,
met de woorden waarop je kon vertrouwen.
Tevreden en met een glimlach,
blijf je bij ons, elke dag.*

Bennie groeide op in een hecht gezin van 16 kinderen. In 1967 verhuisde hij met het gezin van de Brandlichterweg naar 'het veld'. In 1969 ontmoette hij Betsy bij De Kul. Toen ze in 1972 trouwden is Bennie weer in zijn ouderlijk huis aan de Brandlichterweg gaan wonen. Het daaropvolgende jaar werd Anike geboren en bijna anderhalf jaar later Elke. Bennie werd de trotse opa van Fien en Kyra en toen Pim werd geboren kon hij zijn geluk helemaal niet op.

Bennie is na de basisschool naar de landbouwschool gegaan. Een aantal jaren heeft hij thuis op de boerderij gewerkt. Daarnaast was hij kelner bij Hotel Knippers.

Nadat hij jaren als melkboer had gewerkt, werd hij werkzaam als gemeentebode in het gemeentehuis van Denekamp.

Begin 1991 kreeg Bennie een hartinfarct. Daarna hield hij erg veel rekening met zijn gezondheid en heeft daarom ook nooit meer klachten gehad. Omdat hij zijn functie als bode niet meer kon vervullen kreeg hij een functie in de buitendienst bij de gemeente. Dit was hem op zijn lijf geschreven, want hiervoor moest hij vaak 'de boer op'.

In juni 2010 is hij gaan genieten van zijn welverdiende vut. Hij was nog drukker dan voorheen. Bennie had zoveel hobby's waar hij van kon genieten dat hij soms tijd te kort kwam. Hij hield van jagen en naar 'het veld' gaan. Daarnaast ging hij wekelijks naar de schietclub, de gym en de 'hartklepp'nclub'. In de winterdag werd er elke week gekaart en ook met Betsy kaartte hij regelmatig. Hij hield van zijn tuin en de groentes in de groentetuin deelde hij graag aan

iedereen uit. Samen met Betsy maakte hij vele fietstochten. Bijna het hele jaar door hield hij zich bezig met schaapscheren.

Bennie kende zoveel mensen, hij stond altijd voor iedereen klaar. Als je hem iets vroeg dan zette hij zich voor de volle 100% in. Hij was stapelgek met Fien en Kyra, maar met Pim had hij nog zoveel extra plannen. Bijna ieder jaar gingen Bennie en Betsy en hun kinderen en kleinkinderen een weekendje weg. Van het laatste weekendje, een paar weken geleden, heeft hij enorm genoten. Voor zijn gevoel klopte nu alles.

Bennie had nog zoveel plannen en had nog heel lang willen genieten van alles en iedereen.

*Bennie, papa we hielden innig van je echtheid en waarheid, mens zonder franje. Ondanks alles op zo'n verlies nooit voorbereid.
We zullen je enorm missen.*

Wij danken u voor de belangstelling en het medeleven.

Betsy Engelbertink - Wigger
Anike en Rob
Elke en Tom

*Ik heb vannacht een ster uitgezocht
Voor mijn opa die moest gaan
Een ster voor iemand zó bijzonder
Dat hij eigenlijk alleen moest staan
Nu kijk ik naar de sterren
En huil ik naar de maan
Dan straalt daar weer die éne ster
Dus is mijn opa eigenlijk nooit weggegaan*

Fien, Kyra, Pim

