



In vrome herinnering aan

## **BERNARDUS JOHANNES ENGELBERTINK**

weduwnaar van

### **Marja Geertruida Evers.**

Hij werd geboren 7 jan. 1923 te Denekamp. Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij 12 januari 1979 in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal. Zijn gestorven lichaam hebben wij 17 januari d.a.v. te ruste gelegd in het parochieel kerkhof te Denekamp.

„Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God al een vaste woning bereid in de hemel voor hen die Hem liefhebben; want door de dood wordt ons leven tijdelijk wel veranderd maar in eeuwigheid niet ongedaan gemaakt”. Het is één van de gedachten uit de Liturgie voor overledenen waarmee onze Moeder-Kerk haar kinderen begeleidt bij de laatste gang naar het kerkgebouw en afscheid neemt van een gelovig christenmens aan deze zijde van het graf.

Aan de levensweg van Bernard, welke de laatste jaren veel weg had van een kruisweg, is hier op aarde nu een einde gekomen. Hij heeft die weg volbracht met uiterste nauwgezetheid en in een diep Godsvertrouwen. Dat laatste gaf hem telkens kracht om de vele kruizen te dragen. Hij raakte al vroeg invalide en gehandicapt; een gedeeltelijke blindheid nam hem het zicht weg op het leven en de mensen waaraan hij zo gehecht was; en onnoemelijk zwaar was het voor hem toen zijn lieve vrouw, Marie, hem ook nog kwam te ontvallen door een gemene ziekte. Maar wonderlijk was en bleef zijn optimisme; gezonde mensen konden zich aan hem sterken en optrekken. We mogen gerust zeggen dat God zijn trouwe dienaar niet alleen liet, juist in de vele moeilijke uren en dagen. Daarvan was hij zich ook bewust, daarover praatte hij! In het maatschappelijk en kerkelijk leven heeft hij zich volledig ingezet; het kerkbestuur heeft jarenlang een nauwgezette, ijverige penningmeester aan hem gehad en zal hem daarvoor namens de parochie dankbaar blijven.

Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. Maar ik wil jullie nog heel hartelijk bedanken voor alle zorg en hulp die ik mocht ervaren; ik was altijd welkom bij jullie en was blij als jullie bij mij kwamen; ook aan de burenen heb ik geweldig fijne mensen gehad; het was allemaal christelijke naastenliefde in de praktijk. Ik ben nu weer bij God en bij mijn Marie aan wie ik zoveel steun en sterkte mocht ondervinden. Allen hartelijk bedankt voor jullie liefde en zorgen. Uit de grond van mijn diep geloof mag ik zeggen:

„Tot wederziens bij God”. God, geef Bernard de eeuwige rust in Vrede.

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na 't overlijden van onze beminde broer, zwager, schoonzoon en oom, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie Engelbertink  
Familie Evers

Denekamp, januari 1979

Diekmanweg 4