





Een dankbare en fijne herinnering aan

Bertus Engelbertink

echtgenoot van

Marietje Ensink

Bertus werd geboren op 6 augustus 1927 te Rossum. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken overleed hij vrij plotseling op 30 december 1997 te Rossum. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Eucharistieviering op 3 januari 1998 in de Plechelmuskerk waarna we hem te rusten hebben gelegd op ons kerkhof aldaar.

In bijna 40 jaar gelukkig huwelijksleven zijn hem 6 dochters en 10 kleinkinderen geschonken. De boerderij van zijn vader moest hij al jong overnemen, wat later is overgezet in een loonbedrijf. Het was lang en hard werken. Maar dit was zijn grote hobby alles deed hij met hart en ziel, alles moest correct gebeuren.

Zijn vakmanschap heeft hij op een bijzondere manier ontwikkeld en werd erom gewaardeerd. Het leven speelde zich af in en om zijn bedrijf waar hij zo trots op was. Het leven was vaak zo: "Dat hij zichzelf vergat." Hij was een echte "Rossumer" die bij velen een dierbare herinnering nalaat. Hij was een man van de natuur, heel wat uren werden

er dan ook in het "Rode veld" doorgebracht. De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek. Hij kon niet meer zoals hij graag wilde.

Voor zijn gezondheid deed hij alles, maar accepteerde zijn ziekte niet.

Zijn vrouw en dochters met hun gezinnen lagen hem diep aan het hart. Zijn kleinkinderen waren zijn trots, zelfs in de moeilijke tijden kregen ze zijn aandacht en zorg.

Hij ontving zoveel mooie dingen van hen terug. De laatste tijd zei pa vaak: Ik wol dat ik'n koekoek mear kon heur'n, dan gung wie het vuurjaar in."

Maar dit heeft niet zo mogen zijn.

Het is nu stil op het "Erve Engberman."

Nooit zal pa meer over de es lopen, waar vorig jaar de rogge nog getuige was van zijn zorgende hand.

Pa, bedankt voor alles.

Je was een lieve man een zorgzame vader, schoonvader en unieke opa.

Dierbaren, ik heb geen afscheid kunnen nemen maar mijn zorgen voor jullie zal blijven. Vanuit de hemel, waar ik een voorspreker zal zijn voor jullie bij God. Blijf voor mij bidden, in gebed zullen we bij elkaar zijn.

Maria van Lourdes, bid voor ons.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa.

Fam. Engelbertink - Ensink
Kinderen en kleinkinderen.