

Met het teken
van het
geloof,
in de vrede
van Christus



De glorie van het hemels Paradijs zij rijkelijk uw erfdeel.

GEERTRUIDA ENGELBERTINK

werd geboren in de gemeente Lossèr op 30 januari 1875. Heel haar leven woonde zij in bij de familie Schepers, de laatste 25 jaren bij Annie en Bernard Schepers. Vroegtijdig kreeg zij ontslag op de fabriek wegens haar zwakke gezondheid. Zij herstelde zich en haalde niet alleen de leeftijd der sterken, maar ook haar honderdste verjaardag. Door een val brak zij haar heup en werd nog bijna vier jaar liefdevol verzorgd in het Verpleegtehuis in Denekamp.

Gesterkt door het Sacrament van de Zieken, sliep zij aldaar op 21 december 1978 rustig in.

Bij haar Uitvaart op 27 december d.a.v. in haar oude parochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal hebben wij haar herdacht en haar aanbevolen bij God. Wij hebben God gedankt voor wat deze vrouw in haar leven aan werk voor de missie heeft verzet.

Daarna hebben wij haar lichaam begraven op het kerkhof van Oldenzaal. Zij leeft nu verder voor altijd in het huis van haar God.

Een gelovige vrouw is van ons heengegaan. Heel haar leven is 'Bid en werk' haar devies geweest. Zij leefde voor de Kerk en de Missie.

Iedere morgen begon tante Trui de dag met een Eucharistieviering en trok daarna

langs de huizen van Oldenzaal, om haar werk voor de missie te doen.

Alle oude Oldenzalers kennen haar als Bid-Trui en vanwege haar liefdevolle zorg voor missionarissen en missiezusters kende ieder missiehuis haar adres.

Toen zij wegens haar zeer hoge leeftijd de gezinnen niet meer kon bezoeken, bleef zij door de vele post, die zij ontving, met het wel en wee in de missie bezig.

Als oudste inwoner van Oldenzaal en later van Denekamp stierf zij heel rustig en kalm - bijna 104 jaar oud.

De goede God zal haar zeker nu reeds hebben opgenomen in zijn hemel.

Beste Annie, Bernard en Hans. Zo vele jaren ben ik gelukkig en blij bij jullie geweest. En ouder geworden hebben jullie mij liefdevol verzorgd. De jaren na mijn honderdste verjaardag bleven jullie mij trouw bezoeken in Denekamp.

Heel veel dank - hartelijk dank. Dat waren ook mijn laatste woorden, die ik spreken kon.

Mogen onze gebeden haar blijven vergezellen.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden na het overlijden van onze lieve zuster en tante, zeggen wij U hartelijk dank.

DE FAMILIE

Oldenzaal, december 1978
Potskampstraat 43