



'n Fijne en dankbare herinnering aan

GEZINA HENDRIKA ENGELBERTINK

weduwe van

BERNARDUS EVERHARDUS REERINK

Zij werd geboren op 29 januari 1883 in Noord-Berghuizen (gem. Losser) Zij stierf in haar woonhuis aan de de Bentheimerstraat te Oldenzaal op 22 februari 1988. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieënhedskerk, waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aan de Hengelsestraat.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden, staat er in het boek van de spreuken.

Moeder werd in januari 105 jaar. Degenen, die haar kwamen feliciteren gaf ze één van haar vele rake en humoristische adviezen mee. Zij was een wijze vrouw, die haar gezin wist te leiden en dat deed ze met zorg en hartelijkheid. Kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen graag bij oma. Ze heeft in haar leven óók de fijne en kwade momenten gekend. Maar omdat ze vertouwen had in mensen, gesterkt door een groot geloof heeft ze dit lange leven, van

meer dan een eeuw, kunnen volhouden. Daarbij was ze erg sober en had ze geen enkele pretentie. Ze was dankbaar voor alle zorgen, die haar gegeven werden. Haar levensboek is nu gesloten en wij weten zeker, dat O.L. Heer het zal onderschrijven. Wij zijn er van overtuigd, dat ze nu gelukkig is bij God in de hemel.

Mijn kind ziet gij dat kruisbeeld wel,
dat vlees gefolterd wreed en fel,
dat hoofd gekroond met doornen.
Dat is mijn kind uw God en Heer,
ach, Hij is nauwelijks kenbaar meer.
Hij heeft zijn glans verloren.

Zie hem met wonden overdekt,
daar op het kruishout uitgestrekt,
om uw schuld te boeten.
Voor u mijn kind, lijd hij die pijn,
voor u wil hij doornageld zijn,
aan handen en aan voeten.

Och kinderen, knielt hier allen neer,
en zeg aan onze Lieve Heer,
voor u aan het kruis gestorven,
och Lieve Heer wat zijt Gij goed,
— Gij hebt ons door uw diebaar bloed,
een eeuwig heil verworven.

Versje dat een van haar kinderen haar leerde uit de bewaarschool.

Voor uw belangstelling bij het overlijden en de uitvaart van moeder en onze oma zijn we u erg dankbaar.

Familie Reerink,
klein en achterkleinkinderen.