



*aj mie kwiet bent
dan ben ik achter de bek*



In dankbare herinnering aan

Hennie Engelbertink

Weduwnaar van
Annie Engelbertink-Groothuis

Hij werd geboren in Rossum op 13 juli 1925 en overleed op 9 maart 2010. Wij hebben hem na de gezongen Uitvaartdienst in de St. Plechelmuskerk op 13 maart te ruste gelegd bij zijn geliefde vrouw en onze moeder op het parochiële kerkhof te Rossum.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij U hartelijk.

Pa was een rustige, eerlijke, vriendelijke man. Geen man van grote woorden of dadendrang, maar eerder bescheiden en niet op de voorgrond tredend. Zonder woorden wist je dat het goed zat.

Tevreden en optimistisch in het leven, acceptierend wat er op zijn pad kwam. In de waan van de dag was hij een oase van rust met daarin zijn eigen vaste dagritme. Een Twent in hart en nieren; diep geworteld in Twentse grond. Hij was gelukkig met het kleine en zeer royaal naar iedereen. Zoals hij altijd zei: "Ik gef lever met nen woarmen, as met nen koalden haand".

De deur stond altijd open voor alles en iedereen. Door zijn authentieke humor wist hij velen aan zich te binden.

*Pa, wij zullen je vreselijk missen,
maar vinden het fijn voor je dat je weer
samen bent met mama.*

Bedankt voor alles. Het was een voorrecht om je als vader te mogen hebben. Wij houden van je.

Egon en Esther *Pien en Wies*
Peter en Ellen *Jens, Janna en Mannes*
Marloes en Eric *Maaïke en Stef*