



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



Een fijne en dankbare herinnering aan

JANNY ENGELBERTINK

echtgenoot van

LIESBETH KOKKELER

Hij werd geboren op 10 december 1945 in De Lutte.
Na een langdurige ziekte stierf hij op 7 oktober 1992 in zijn huis aan de Koksweg.
We hebben afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieëneheidskerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar het kerkhof aan de Hengelosestraat.

Aan een lange weg van ziekte en verdriet, van pijn en verlangen naar een ander leven is nu een einde gekomen.

Janny is gestorven, zoals hij zijn ziekte heeft gedragen; heel rustig en vol vertrouwen in het leven, waarin hij geloofde; het leven bij God.

Hij werd met veel goede zorgen omringd. Allereerst door zijn vrouw en zijn zoon Bernardo. Maar zeker ook door zijn familieleden.

Hun zorg voor Janny is gelovig tot uitdrukking gebracht in het Sacrament van de Zieken.

Door zijn levenshouding was hij een lieve man en een fijne pa. Bovendien een vriend voor velen.

Hij stond voor iedereen klaar. Eén telefoontje was voldoende en Janny kwam.

In zijn manier van leven werkte hij mee aan het bewoonbaar maken van onze wereld.

Hij deed het met plezier en met muziek, want daar was hij een kei in.

Hij heeft gevochten om te blijven leven; hij wilde beter worden, maar zijn ziekte heeft hem geveld, bij het onmenselijke af.

Tot het bittere einde bleef hij volgen wat er om hem heen gebeurde aan zorg en meeleven. Hij heeft het gewaardeerd, op het laatst met een enkel woord en zijn bekende oogopslag.

Wij weten, dat Janny bij God is. Hij heeft dit verdiend voor zijn levenshouding en zeker ook voor het pijnlijke en lange ziekbed.

Wij blijven hem gedenken in onze verhalen over hem, in onze moed en levensdurf om verder te gaan.

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en de uitvaart van Janny.

Liesbeth Engelbertink-Kokkeler
Bernardo
Familie Engelbertink