





De volgende woorden zijn geschreven  
ter herinnering aan

**JOHAN KAREL ENGELBERTINK**

echtgenoot van

Johanna van den Berg

Hij werd geboren te Oldenzaal 5 juli 1885. Na een tevreden ziekbed, gesterkt door het sacrament van de zieken, is hij op 20 juli 1972 overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 25 juli na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Drieëenheid hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

Wij allen denken met dankbaarheid terug aan het leven van deze man, die hoogbejaard is heengegaan. Geen enkele klacht hoorden wij over zijn lippen komen, hoewel hij wist dat het einde van zijn aards bestaan nabij was. Bewonderenswaardig was zijn opgewektheid en zijn gevoel voor humor tijdens zijn ziekte. Mogen wij wel treuren om deze overgang naar een beter leven?

Dankbaar was hij voor het voorrecht om 59 jaar in innige liefde en trouw samen te mogen zijn met zijn dierbare vrouw, met wie hij zo gelukkig en volhardend heeft ge-

werkt voor zijn elf kinderen, waarvan twee hem reeds voorgingen op de weg naar het eeuwig Vaderhuis.

Door zijn meelevend karakter was hij bebind, niet alleen bij de zijnen, maar ook ver daarbuiten.

Zo heeft hij vele blijde levensjaren gekend in geloof en vertrouwen op God, onze Vader, die hem nu een eeuwige toekomst heeft bereid.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, dankbaar ben ik jullie voor alles, waardoor het leven voor mij mooi en goed is geweest, maar vooral voor alle liefde en zorg, waardoor ik het offer van het afscheid in overgave kon aanvaarden.

Moge de Verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus, ons sterk maken in het vertrouwen dat wij eens met Hem zullen verrijzen.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze onvergetelijke vader, groot- en overgrootvader, zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Engelbertink-van den Berg.