



Intens bedroefd, maar in grote dankbaarheid denken  
wij aan onze lieve vader, opa en vriend

## Leo Engelbertink

Hij werd geboren op 21 mei 1937  
en overleed op 7 oktober 2014.

Leo groeide op in een gezin van zes kinderen. Al op jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met het verlies van zijn vader. Na een onbezorgde jeugd vond hij al op vroege leeftijd de liefde van zijn leven. Na enige jaren werd er getrouwd en kwamen er al spoedig vier kinderen. Hij moest veel en hard werken om zijn dierbaren een goede toekomst te bieden. Hierdoor had hij niet altijd de gewenste tijd voor zijn kinderen, maar dat heeft hij later ruimschoots ingehaald om allerlei leuke dingen te doen met ook zijn kleinkinderen. Van vissen vangen, fietsen repareren, op vakantie gaan tot knutselen, want Leo was erg handig. Zelfs voor het verbouwen en opknappen van hele huizen draaide hij zijn hand niet om. De hele familie kan hierover meespreken. Leo was ook een grote natuurliefhebber, zijn tuin lag er altijd perfect bij. Ook eigen groentes verbouwen en bloemen kweken was hem niet vreemd. Muziek speelde een grote rol in zijn leven. Meer dan 45 jaar vormde hij samen met zijn broers de regionaal zeer populaire band The Klengelo Stars. Helaas kwam hier een abrupt einde aan door het overlijden van zijn jongste broer Jannie, die toevalligerwijs ook op 7 oktober is overleden. In 2001 kwam er een kink in de kabel. Het zat hem ook niet mee.

Zijn vrouw werd ernstig ziek en helaas overleed zij al spoedig. Na een zware tijd vond Leo toch nog ergens de kracht om door te gaan. Hij ontmoette een lieve vrouw en samen hebben zij nog enkele mooie jaren gehad. Het heeft niet langer mogen duren vanwege de ongeneeslijke ziekte van Parkinson die 5 jaar geleden bij hem werd geconstateerd. Het belette hem niet om toch nog een aantal keren op vakantie te gaan naar het zonnige zuiden. Leo hield van gezelligheid en mensen om zich heen. Hij is dan ook meer dan 40 jaar lid geweest van FC Berghuizen waar hij vele jaren als leider heeft gefungeerd. Tevens organiseerde hij allerlei ontspanningsactiviteiten zoals bingo's, puzzeltochten, eieren zoek wedstrijden, feest- en kaartavonden. Tot op het laatst bleef hij betrokken bij de twee wekelijkse kruisjasavond. Ook werden de wedstrijden van FC Twente nooit gemist. Eerst in het stadion en toen dat niet meer kon voor de TV. Zelf de zondag voor zijn overlijden probeerde Leo nog de wedstrijd te zien ondanks zijn slechte gezondheid.

Lieve Leo, pappa en opa, bedankt voor wie je was.  
We zullen je erg missen en nooit vergeten!

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, opa en vriend.

Rene en Jolanda  
*Dion, Nathalie*  
Angeline  
*Koen, Niek, Loek*  
Ronald  
Riky