



Gedenk mij

**MARIA LEONARDI
MARGARETHA
ENGELBERTINK**

echtgenote van
H. A. K. Morsink

Zij werd geboren op 17 mei 1935 te Oldenzaal. Plotseling overleed zij op 14 februari 1984, eveneens te Oldenzaal. Op 17 februari d.a.v. werd de Eucharistie voor haar zielerust gevierd in de parochiekerk van de H. Drieeenheid te Oldenzaal, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium „Twente” te Usselo.

Ria was goedig van aard. Zij was gelukkig als zij voor anderen iets kon doen of betekenen. Voor haar vader zorgen in het ouderlijk huis was een diepe wens in haar hart. Hier ging zij in op. Zij hield er van hem een warm thuis te geven.

Samen met Hennie verlangde zij er naar een gezin te stichten. In stilte heeft zij er veel door geleden dat hen alleen Eric geschonken werd. Zij had graag meerdere kinderen met haar

liefde omringd. Voor Eric zorgde zij, geen moment was hij uit haar gedachten, maar zij kon daarnaast geen weg vinden om haar goedheid en krachten te geven. Ria heeft hierdoor geen rustig leven gehad. Eric groeide op en kon zichzelf steeds meer redden. Veel ziekte trof hun huis, waardoor zij zich steeds minder onder de mensen begaf. Onrustig was haar hart. Zij wilde graag zoveel naar anderen toedoen, doch zij kwam er niet toe de drempels van haar huis en in haar eigen persoon over te stappen.

Plotseling laat zij Hennie en Eric nu achter. De verbondenheid van dit aardse leven zal zij tot God meedragen. Haar geloof in Hem zal hen tot zegen zijn, want Ria is nu geborgen in Hem, naar het woord: „Onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn”.

Heer onze God, aanvaard Ria in Uw nabijheid, want U behoort zij toe; Geef aan Hennie en Eric de kracht die zij nodig hebben om dit plotselinge verlies te dragen.

Hennie en Eric danken alle aanwezigen voor het getoonde medeleven.

Oldenzaal, 17 februari 1984
Andoorn 9