

8.



In dankbare herinnering aan

Riki Engelbertink

echtgenote van Johan Koop

Riki werd geboren op 5 november 1917 te Oldenzaal en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, op 30 juni 1992 te De Lutte.

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben naar het crematorium "Enschede" te Usselo.

Wij herinneren ons moeder als een liefdevolle echtgenote, een zeer zorgzame moeder en lieve oma. Hoewel de zorg en de inzet voor Johan, de kinderen en kleinkinderen, het huis en de tuin veel van haar tijd en energie vergden, had ze zoveel krachten over om vaak spontaan de helpende hand te bieden bij familie en kennissen daar waar dat nodig was.

Ook in het maatschappelijk leven was ze zeer actief en toonde ze dezelfde tomeloze energie als actief lid en in bestuursfuncties bij clubs en verenigingen.

Lief en leed gaan in het leven samen.

Ook Riki heeft haar leed gekend en in stilte verwerkt. Als kind verloor ze op zeer jeugdige leeftijd haar moeder. De dood van haar eigen zoon Paul was voor haar en Johan een zwaar verlies. Ze ging er op haar eigen manier mee om en bleef er sterk onder.

Voor na de pensionering van vader heeft zij de vreugde van het huwelijk en het samenzijn met Johan intens beleefd: samen op vakantie, 5 keer naar Rome, geen enkele fietstocht door haar dierbare Twentse land heeft ze met Johan gemist. Ze verheugde zich op feestjes, uitstapjes en op de verjaardagen, van met name de kleinkinderen.

Wie Riki kent, weet dat ze, zelfs in de eerste fase van haar ziekte, in de tweede helft van 1991, haar energie besteedde aan alles wat ze meende te moeten doen.

Ook na de operatie heeft ze met de directe zorg van vader, haar onwrikbaar geloof in de toekomst en haar geweldige moed behouden: "Ik knap wel weer op, ik voel me weer goed."

De 50-jarige huwelijksdag op 20 juni 1992 heeft ze met vader en te midden van kinderen en kleinkinderen nog mogen beleven.

De wetenschap van het onomkeerbare proces van haar ziekte heeft ze tenslotte aanvaard en zoals ze in haar hele leven gedaan heeft in stilte, tot het definitieve einde verwerkt.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma betuigen wij onze hartelijke dank.

Johan Koop
Kinderen en kleinkinderen