



In liefdevolle herinnering aan

Stiny Swennenhuis - Engelbertink

24 juli 1931

15 juni 2014

Je werd geboren als jongste in een groot boeregezin in Rossum. Je trouwde op 6 februari 1957 met jouw geliefde Jan en kreeg 4 zoons en 2 dochters. Heel je leven heeft in het teken gestaan van zorgen voor anderen: je gezin, kleinkinderen, zieken en bejaarden. Het liefste was je omringd door je familie.

Mam, je was een vrouw van weinig woorden, bescheiden op de achtergrond, gevoelig, met een groot inlevingsvermogen en subtiele humor. Je kon genieten van de kleine dingen, was graag in de natuur met papa en zong decennia lang in het koor van de kerk.

En toen kwam die vreselijke ziekte: Alzheimer. En raakte jij ons, en wij jou, steeds meer kwijt. Hoe graag je ook bij ons wilde blijven, je moest uiteindelijk de strijd opgeven.

We willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling in de afgelopen tijd, voor de liefdevolle verzorging, de bezoekjes en kaarten en de vele bloemen tijdens haar slopende ziekte.

Ook na het overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw, onze lieve mama en oma hebben we veel steun gevoeld.

We zijn blij dat ze zoveel mensen heeft geraakt met haar hartelijkheid en ruimhartigheid.

Lieve Stiny, lieve mama en oma, we houden van je en we zullen je altijd in ons hart dragen. Dat het Licht je mag groeten.

Jan Swennenhuis
Marcel en Miriam
Casper, Lianne, Céline
Paul en Gerrie
Lennart, Thomas
Joss en Sandra
Monique en Tijn
Caitlin, Jasper, Joris
Noël
Carl en Angelique