

ZALIG ZIJ DIE  
IN DEN HEER STERVEN

APOC. 14. 13.

Komt gij Heiligen Gods en Engelen des Heren,  
ontvangt en biedt aan voor het aanschijn van de  
Allerhoogste, de ziel van

# MARIA ELISABETH ENGELS

echtgenote van

PAUL JOHAN ARENDS

Geboren te Arnhem 15 October 1897. Voorzien  
van de laatste H.H. Sacramenten Godvruchtig in  
de Heer overleden 24 Augustus 1957. Haar lichaam  
werd ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te  
Enschede 28 Aug. 1957.



Onze Vader die in de hemel zijt, Gij hebt  
in Uw Goddelijke Voorzienigheid besloten  
om deze vrouw tot U te roepen. Vol over-  
gave heeft zij zich voor U neergebogen,  
en ook wij zeggen met haar: „Uw Wil  
geschiede op aarde zoals in de hemel”.

Wij bidden U: geef haar de eeuwige  
rust, omdat zij hier op aarde Uw Naam  
geheiligd heeft.

Gedenk hoe zij als gelovige vrouw heeft  
geleefd, hoe zij U vertrouwde in alle nood,  
hoe zij met U verenigd bleef in gebed.

Gedenk ook hoe zij vanaf haar jeugd  
haar plicht vervulde als kind, later als  
echtgenote. Geef haar daarom de schone  
hemel.

Dierbare man, laat de overtuiging dat  
ik gelukkig ben, ook Uw geluk uitmaken.  
De scheiding is slechts kort en eens zullen  
wij weer samen zijn in 'n nooit eindigend  
geluk, dat dan ook Uw deel zal zijn.

Mijn Jesus, harmhartigheid