



Ter herinnering aan

Truus Smoors - Engeman

weduwe van

Gerhard Smoors

partner van

Ronimus Poorthuis †

* 11 - 6 - 1940

† 30 - 1 - 2010

Wij danken u voor uw warme belangstelling tijdens haar ziekte en bij het afscheid van onze mams en oma.

Ellen en Giuseppe
Romee - Casper - Amber
Willemijn - Pim
Ruud en Lianne

Lieve Mams en Oma

Wij hebben jou leren kennen als een positieve vrouw

Eigenschappen als zorgzaamheid, warmte en kracht, hoorden bij jou

Toch heb jij ook je verdrietige momenten leren kennen

En je eigen weg hierin zoeken was soms even wennen

Twee belangrijke mannen heb jij in je leven ontmoet
Hier leerde jij, dat de liefde in het leven er belangrijk toe doet

Je mocht ze niet bij je houden dat was een gemis
Maar je vond in je geloof, dat er toch meer in je leven is

De krachten van je handen voor menig voet
De liefde die jij hierin gaf, voelde voor vele mensen erg goed

Je mocht graag geven aan ieder mens om je heen
En soms vergat je jezelf hierin en voelde jij je alleen

Je richtte je nog meer op je kinderen en kleinkinderen

Daaraan je volledig geven, kon niemand verhinderen
Je was een trotse oma en stond altijd voor ons klaar
We waren ook trots op jou mams en oma . . .
Echt waar ! !

Bedankt mams en oma voor wie je was
Jij blijft voor altijd bij ons