



In Memoriam



Dankbaar denken wij aan
AN ALBERINK – ENSINK

Weduwe van
Gerardus Alberink

* 23 augustus 1914 te Rossum
† 25 februari 2004 te Denekamp

*Op 1 maart d.o.v. hebben wij afscheid genomen tijdens
een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van
de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum
waarna wij haar te ruste hebben
gelegd op het R.-K. Kerkhof aldaar.*

Ma werd geboren op de boerderij in Rossum en groeide op met twee broers en drie zussen. Nadat ze de huishoudschool had doorlopen kwam ze in betrekking bij de familie Assink in Albergen. In 1949 trouwde ze met pa en ging toen bij hem wonen op de boerderij in Agelo waar ze tot het begin van haar ziekte heeft gewoond. Het was een tijd van hard werken zowel op de boerderij als voor het gezin. Toen in 1985 haar man en in 1987 haar dochter Ine overleed beleefde ze de moeilijkste periode in haar leven.

Maar ze putte heel veel kracht uit haar geloof en zolang ze kon ging ze elk weekend naar de kerk en daarna luisterde ze getrouw naar de kerkradio. Ma was het liefst thuis en had graag mensen om zich heen ze hield veel van kaarten dat was haar grootste hobby, ze kaartte soms tot midden in de nacht. Ook kon ze intens genieten van haar kleinkinderen.

Toen haar gezondheid het niet meer toeliet moest ze heel veel werkzaamheden uit handen geven. Met behulp van de thuiszorg kon ze in haar eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, totdat ze in augustus 2003 ernstig ziek werd. Een half jaar lang heeft ze gevochten met alle strijdlust die ze in zich had, ze wou vooral niemand tot last zijn en klaagde nooit.

Ma, je was een dappere vrouw, de laatste dagen was je zo moe dat we kunnen zeggen: "Het is goed zo".

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ma en oma willen we u oprecht danken.

Kinderen en kleinkinderen.

Agelo, 1 maart 2004
Rossummerstraat 15