

Liefde sterft niet, mensen wel
Als van mij niets is gebleven dan liefde,
deel me dan uit.



Annie Morsink - Ensink

* 9-6-1933

† 24-12-2010

In liefde blijven wij aan je denken.

Oma, als wij aan je denken dan denken wij aan:

Alle spelletjes die je met ons deed;
Dat je altijd zo lief was;
Plezier met jou maken. Je was altijd in voor iets
leuks. Soms mochten we van jou dingen doen die
van papa en mama niet mochten;
Gezellig kletsen en koekjes uitdelen;
..... en nog zoveel meer.

Mama, als wij aan je denken dan denken wij aan:
Je vrolijke lach en droge humor;
Je opgeruimdheid: het huis moest altijd aan kant
zijn;
De vele maaltijden die je voor ons hebt bereid,
met name de erwtensoep was favoriet in de hele
familie;
Je spaarzaamheid: wel drie keer nadenken of iets
echt nodig was, de kliekjes in de koelkast en je
kleding was soms wel 20 jaar 'in de mode';
Je bezorgdheid: hoe volwassen wij ook werden,
loslaten kon je niet;
Je verhalen over vroeger; je jeugd, je broers en
zussen, je tijd met papa;
Je zorgzaamheid: eerst denken aan een ander en
daarna pas aan jezelf. Het zorgen voor oma;
De gezelligheid die je altijd wist te brengen:
toastjes, blokjes kaas, chocolaatje, sherry'tje
(medium dry);
Je verdriet na het overlijden van pa;
Het geluk dat je met de kleinkinderen beleefde;
De tradities: vooral de feestdagen, zowel thuis
als op de tv;
..... en nog zoveel meer.

Herma en Frank, Cas, Loes, Stijn
Jan en Carmen, Zoë, Cameron
Jeannette