





Blijvende herinnering aan

**Elisabeth Antonia Hendrika
Ensink**

Zij werd geboren op 26 oktober 1914 te Denekamp en overleed te Doetinchem op 21 februari 2002.

Vanaf 1946, 32 jaar lang, heeft zij gewerkt als verloskundige in Doetinchem en Gaanderen.

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartplechtigheden van onze zus, schoonzuster, tante en oudtante willen wij u hartelijk danken.

Familie Ensink

Van nature was zij een duizendpoot en wilde daarom dan ook alles zelf regelen.

Vroeger toen wij nog klein waren zong ze liedjes met ons, breide een sok voor Pa. Met haar voet zorgde ze dat de kinderkar wiegde en keek dan bij Pa over de schouder en las daar de boeken van Karl May mee.

Ze hield als geen ander van tuinieren en haar tuin zag er dan ook uit als een plaatje. Of het nou aan het Julianaplein was of op Schavenweide. Maar ze kon ook zorgen voor een prachtig borduurwerkje.

Patiënten ging ze af met fiets of solax en later met de auto.

Drie van haar zussen gingen haar reeds voor in de dood. Dat zij samen mogen rusten in vrede.