



ZIE, O GOEDE EN ALLERZOETSTE JESUS, IK WERP MIJ OP MIJNE KNEEEN VOOR UW AANSCHIJN, EN BID 'N SMÉEK U MET DE GROOTSTE VURIGHÉID DES GEWOEDS DAT GIJ LEVENDIGE GEVOELENS VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE; EN EEN WAAR BEROUW OVER MIJNE MISSLAGEN EN DEN VASTEN WIL OM ZE TE VERBETEREN, IN MIJN HART GELIEVET TE PRENTEN : TERWIJL IK MET GROOTE AANDOENING EN DROEFHEID DES HARTEN UWE VIJF WONDEN BIJ MIJ ZELVEN OVERWEEG EN IN DEN GEEST AANSCHOUW, VOOR OOGEN HEBBENDE, WAT DE PROFEET DAVID REEDS U, O GOEDE JESUS, OVER U ZELVEN IN DEN MOND LEGDE : ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD; ZIJ HEBBEN AL MIJNE BEENDEREN GETELD.

VOLLE AFLAAT, MITS DE GEWONE VOORWAARDEN, VOORDIEGENEN DIE DIT GEBED VOOR EEN BÉELD VAN DEN GEKRUISIGDEN JESUS ZULLEN BIDDEN MET GEVOELENS VAN GODSFRUCHT EN LEEDWEZEN.

Bid voor de Ziel van Zaliger

ELISABETH ENSINK,

echtgenootte van

Stephanus Egbers

geboren te Berghuizen bij Oldenzaal den
26 Maart 1835, plotseling overleden te Deur-
ningen den 26 Januari 1913 en begraven
den 30 daarna op het R. K. Kerkhof.

Scheidt dan aldus de bittere dood?

I Kon. 15 : 32.

Niet de plotselinge dood is te vreezen,
maar wel die, welke te gelijk en plotseling
en onvoorbereid is.

H. Gregorius.

Eene goede vrouw is een goed deel; zij
wordt als erfenis gegeven der Godvreezenden
aan den man voor zijne goede werken.

Ecclesiasticus XXVI : 3.

Hare gedachtenis is onvergankelijk; omdat
zij bij God en de menschen bekend is.

Sap IV : 1.

De zoetste vertroosting, die men in het
graf medeneemt, is de getuigenis, dat men
eene onberispelijke echtgenootte, eene op-
rechte en standvastige vriendin, eene teedere
en liefdevolle moeder geweest is, en aan de
kinderen degelijke beginselen en christelijke
deugden tot erfenis achterlaat.

H. Franciscus van Sales.

(Mijne dierbaren) staat mij bij, door uwe
goede gebeden en ik verklaar u, dat ik u
niet zal vergeten bij Hem, dien ik bid, onze
harten voor altijd te willen vereenigen in
zijn volmaakt beminnelijk Hart.

Z. Marg. Maria Br. 13.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Dat zij ruste in vrede. Amen.