



Ter herinnering aan  
Geziena Johanna Maria  
Sientje  
Horsthuis-Ensink

weduwe van Gerardus Albertus Horsthuis

geboren 23 april 1918  
overleden 8 oktober 2004

De woorden van moeder zijn  
" 't is good zo "

Wij willen u bedanken voor de steun en medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Herman en Jos

*Gert Jan en Wendel, Sofie, Thomas  
Peter en Janine, Rutger, Vincent*

Henk en Riet

*Alice en Gert Jan  
Roy en Meike*

Annie en Jan

*Jolanda en Jan, Jesse, Bram, Lonneke  
Yvonne en Frans, Huub, Simon*

Marijke en Gerard

*Monique en Siegfried, Tim  
Rob*

Gerard en Trudy

*Nicole en Michiel*

Na een 49 jarig gelukkig huwelijk, moest moeder alleen verder. Dit was een ommekeer in haar leven, haar steun en toeverlaat was weg. Met behulp van kinderen en kleinkinderen ging het langzaam beter.

Door een val had moeder meer hulp nodig en is ze verhuisd naar "de Walgaarden", waar moeder moeilijk kon wennen. Uiteindelijk is moeder verhuisd naar "de Molenkamp", waar zij genoot van de gezelligheid. Samen koffie drinken, bingo en andere activiteiten.

Door haar vele beperkingen, die veel meer zorg nodig hadden, is moeder verhuisd naar verpleeghuis "VVTO", waar ze heel goed verzorgd werd. Moeder genoot als ze bezoek kreeg, vaak zei ze:

*"Kinder'n hebt allemoal good doan".*

De laatste tijd gaf ze aan het "HIER" niet meer leuk te vinden en graag weg wilde.

*Moeder bedankt*

De Kinderen