





Een dankbare herinnering aan
HENDRIKA JOHANNA ENSINK

weduwe van
LAMBERTUS VAN DEN BOS

Zij werd geboren 28 juli 1905 te Bornerbroek. Geheel onverwacht, maar niet onvoorbereid, is zij in de vrede van de Heer gestorven op 11 februari 1980 in het verpleegtehuis 't Meulenbelt te Almelo. Op 15 februari 1980 is zij begraven op het kerkhof van Bornerbroek.

Nog vrij spoedig kwam er een einde aan haar leven. Al vaker had zij kritieke momenten doorstaan. Juist als je er niet op rekent, slaat de dood toe.

Zijzelf had er allang vrede mee dat het eens zou gebeuren. Dat neemt niet weg dat zij tevreden en dankbaar was voor het leven, voor de liefderijke verzorging op 't Meulenbelt, voor het dagelijks meeleven van haar kinderen, en voor de aanhankelijkheid van de kleinkinderen.

Trouwens, zij had het eigenlijk ook wel verdiend. Zijzelf heeft als moeder van een kinderrijk gezin zich helemaal gegeven en zelf sober en eenvoudig geleefd omwille van haar gezin. Zij wist maar al te goed wat het betekent offers te brengen ten bate van anderen.

Toen zij dan ook door een ziekte getroffen werd, die het haar noodzaakte om het huis uit te gaan, heeft zij ook dat gevoelige offer gebracht.

Terwijl de bewoners en medewerkers van 't Meulenbelt feest vierden en haar wilden onderscheiden wegens het zevenjarige verblijf aldaar, ging zij gauw er stilletjes vandoor en ging zij op naar het altijddurende feest in het huis van de Heer.

Moge zij daar - verenigd met haar man - tot u allen blijven spreken door haar moederlijke voorspraak bij de Heer en bij de H. Maria, tot wie zij zoveel gebeden heeft in haar moeilijke en mooie situaties van het leven.

Mogen wij al het goede van haar bewaren in ons hart en dankbaar blijven voor alles wat zij aan werkelijk geloven en liefhebben heeft voorgeleefd.

Van harte passen wij de woorden op haar toe, die we vinden in ps. 128, die spreekt over gezegend leven:

„Gelukkig alwie de Heer vreest, wie wandelen wil in zijn wegen. Leeft gij dan van het werk uwer handen, welvaart en geluk zijn uw deel. Uw vrouw als een vruchtbare wijnstok in het binnenvertrek van uw huis; als olijvenloten uw zonen rondom uw tafel geschaard”.

H. Maria, bid voor haar.

Voor uw blijk van medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Haar dankbare
kinderen en kleinkinderen

Bornerbroek, februari 1980