



Henk Ensink

1942 - 2014



In dankbare herinnering aan

Hendrikus Johannes Ensink

'de koster'

25 augustus 1942

21 maart 2014

Na de uitvaartviering in de St. Plechelmus te Deurningen, hebben we hem ter ruste gelegd op het parochiële kerkhof.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en medeleven na zijn overlijden.

Familie Ensink

Gij moet niet bang zijn ook al ben ik ziek,
ik wil het leed met smart wel dragen.
Een ieder mens moet toch wat lijden,
om daarna eens de hemel
te mogen binnentreden.

Ik moet niet bang zijn
nu ik alles moet verlaten;
ook mijn trouwe familie
die altijd voor mij klaar stond
in mijn ziekte die mij wel eens overviel.
Ze hadden meer angst en smart
dan ik zelf.

Ik wil jullie hierbij allen bedanken,
mijn broer en zussen en verdere familieleden.
We waren één familie, één van hart
en groot van vertrouwen
waar men op bouwen kon.

Henk Ensink