



LEIDEN, A.C. 753

KONING CHRISTUS

Behoud mij Heer, want ik stel mijne
hoop op U. Ps. XV: 1

Bid voor de Ziel van Zaliger

LAMBERTUS JOHANNES BERNARDUS ENSINK,

geboren te Lonneker den 6 October 1912, overleed hij te Lonneker, na een lang en smartelijk ziekbed den 13 Augustus 1937, na meermalen gesterkt te zijn door de genademiddelen der Kerk en werd den 16den d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

De Goddelijke Voorzienigheid doet alles wel en zij beschikt alles ten beste. Men plukt de eene vrucht vroeger dan de andere, naar de tijd het vereischt. Laten wij dan God doen plukken, wat Hij geplant heeft; Hij neemt alles ter rechter tijd.

Zoo werd hij dan van de zijnen weggenomen in den morgen van het leven; smartvol is, dat hij zoo spoedig aan onze liefde werd ontrukkt, maar troostvol, dat hij na een geduldig lijden en in jeugdige onschuld is heengegaan.

GEBED.

Ontferm U, o Heer, over de ziel van Uwen dienaar en vergeef hem in Uwe oneindige barmhartigheid, wat hij uit zwakheid mocht hebben misdreven, opdat hij, gestorven voor de wereld, bij U moge leven. Door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Onze Vader — Wees gegroet

R. I. P.

H. P. Vos, Koster, Lonneker.