



Geef mij vleugels  
om in U uit te rusten



Gedenk in uw gebeden

## Gerardus Johannes ENSINK OP REIMER

weduwnaar van Maria Hendrika FRIELINK

Hij werd geboren te Rossum op 27 september 1905 en is voorzien van de sacramenten der zieken overleden op 5 mei 1978. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Rossum. Daar wacht zijn lichaam op de verrijzenis.

Gerardus Ensink op Reimer was een goed mens en goed christen. Hij had een natuurlijke zin voor eerlijkheid en oprechtheid en door zijn ongedwongen eenvoud stond hij bij iedereen in aanzien. In diezelfde natuurlijke eenvoud beleefde hij ook zijn godsdienstige overtuiging. Zijn groot Godsgeloof hielp hem de wederwaardigheden van het leven te verwerken en zwijgend aanvaardde hij Gods beslissing toen zijn dierbare echtgenote hem kwam te ontvallen. Graag was hij nog eenmaal in zijn leven naar Lourdes gegaan om ulting te geven aan zijn grote devotie tot Maria. Maar de Heer van het leven heeft hem bij zich geroepen en als een getrouwe dienaar was hij klaar en bereid om te komen.

Lieve kinderen. Ik ben nu voor altijd met moeder bij God. Blijf voor ons bidden en blijf indachtig wat wij jullie hebben voorgehouden. Eenmaal zullen wij weer verenigd zijn bij God. Laat de onderlinge verbondenheid die er altijd bij ons was niet verloren gaan. Vanuit de hemel blijven wij voor jullie ten beste spreken. Maria, Moeder van Altijddurende bijstand. Bid voor ons.

Voor uw blikken van belangstelling en medeleven betoond tijdens het overlijden en de begravenis betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Ensink op Reimer