



**MATER DOLOROSA.**

GOEDERTIEREN MOEDER, BID  
VOOR DE ARME ZIELEN.  
»BEDROEFDE MOEDER,  
TROOST HAAR!«



*Bid voor de Ziel van Zaliger*  
**JOHANNA ENSINK OP REIMER,**  
echtgenoot van

**JOHANNES SCHIPHORST,**  
geboren te Volthe 15 Maart 1885, aldaar  
na voorzien te zijn van de H.H. Sacra-  
menten der stervenden overleden 30  
Maart 1938 en begraven te Rossum  
2 April d.ä.v. op het R. K. Kerk-  
hof der parochie.

Ik heb ellendige dagen en droevige nachten geteld. Waarom was mijne kwaal ongeneeslijk en langdurig? Omdat Gij gehandeld hebt volgens Uw heiligen wil, o Heer.

Een hulp en steun was zij voor haar man en voor hare kinderen een liefdevolle moeder.

Dierbare echtgenoot en kinderen, die ik zoozeer heb liefgehad, ik stel U onder Gods heilige bescherming. Troost u, want in den hemel zullen wij elkander voor eeuwig wederzien.

**Allerzoetste Jezus, wees voor mij geen  
Rechter maar een Zaligmaker.**

(50 dagen aflat)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.