



Met eerbied willen wij blijven denken
aan

Meintje Ent.

Zij werd geboren te Lossers op 25 december 1902 en sinds 23 november 1963 was zij weduwe van

Jacobus Johannes Bleijenberg.

Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 1 december 1988.

Na de Eucharistieviering in haar oude parochiekerk te Overdinkel hebben wij haar in het graf bij haar man te rusten gelegd op 5 december 1988.

De laatste jaren had ze maar één wens: ze wilde sterven. Ondanks de uitstekende verzorging in „Oldenhove” was ze moe geworden van het leven. Eigenlijk was de glans van haar leven al lang verdwenen; in 1958 overleed haar zoon Peter en vijf jaar later haar man. Ze moest zonder hem de kapperszaak verder drijven. Ze deed dat goed en het stelde haar in staat vrijgevig te zijn. Maar het werk en het gezin konden haar niet terug geven wat ze verloren had, haar man en haar zoon; die

leegte heeft ze nooit kunnen opvullen. De pijn om het verlies en het alleen-zijn hebben haar gebroken.

Heel langzaam is zij gestorven, ze kon niet meer zien en niet meer horen, al maanden niet meer.

Heel langzaam ging haar levensvlam uit.

Met dankbaarheid nemen wij afscheid van haar. In het volle vertrouwen leggen wij haar in handen van God. Die eeuwig voor haar zal zorgen.

Voor uw meeleven de laatste tijd en voor uw aanwezigheid tijdens de uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar.

Op een waardige wijze hebben wij haar de laatste eer kunnen bewijzen.

Lonneker:

Koos en Ria Bleijenberg