



Alles
is
volbracht

Ter dierbare herinnering aan
ANNA-MARIA HENDRIKA EPPINK
echtgenote van
Johannes P. Koekkoek

Zij werd geboren te Denekamp 26 mei 1913. Gesterkt door het Sacrament de Ziekenzalving overleed zij in het St. Elisabethziekenhuis te Almelo 8 juni 1976. Haar gestorven lichaam hebben wij 12 juni d.a.v. te ruste gelegd in het parochiële kerkhof te Denekamp, waar het de blijde verrijzenis wacht.

Als wij het woord moeder zien en horen denken wij meteen aan grote liefde, zorg en volledige toewijding. Zo ook hebben wij haar gekend en zal zij in onze herinnering blijven voortleven. Voor haar man was zij een echt lieve en zorgzame vrouw, voor haar kinderen een diep bezorgde moeder, die het beste gaf, wat zij geven kon: een voorbeeldige wijze van leven die haar geluk vond in het gelukkig maken van de anderen, die aan haar waren toevertrouwd. Zelfs toen pijn en ziekte haar kwelden bleef zij als een sterke vrouw overeind, klaagde nooit om haarzelf, maar vond het alleen verdrietig dat zij niet nóg meer en langer een toegewijde vrouw en moeder kon zijn.

Zij deed en beleefde dit alles - en dat was héél veel - vanuit een diep godsdienstige overtuiging, waarbij zij zelf de nodige kracht vond in het gebed en de genade der sacramenten. Nu, aan deze zijde van het graf nemen wij afscheid van haar. We weten echter ook vanuit

ons geloof dat er een overzijde is, waar zij eeuwig verder leeft, zonder pijn en ziekte. De herinnering aan een fijne vrouw en lieve moeder zal in ons voortleven; daarnaast is 't voor ons een troost te weten dat zij verder leeft bij God. Mijn geliefde man en kinderen, ik ga jullie nu verlaten. De taak die God mij had gegeven heb ik volbracht, al was ik nog graag bij jullie gebleven. Ik bedank jullie voor alle wederliefde en ook dat ik de kans heb gekregen jullie gelukkig te maken; zo heb ik de liefde tot God en tot elkaar getracht te vervullen en mag ik nu overgaan naar het Vaderhuis, naar de plaats die God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Bewaart ook de liefde tot God en elkaar, dat is mijn laatste boodschap; vanuit de Hemel blijf ik bij jullie, totdat wij weer samen zullen zijn, Tot wederziens.

Moeder Maria, breng haar, die zo'n grote verering voor U had, naar Uw Zoon Jezus, Amen.

Voor Uw deelnemng, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn beminde echtgenote en onze zorgzame moeder, behuwdmoeder en oma betuigen wij U onze
hartelijke dank.

FAMILIE KOEKKOEK

DENEKAMP, juni 1976
Ootmarsumsestraat 63

J. Benneker - Koster - Denekamp