



Ter dankbare nagedachtenis aan

JAN ERDMANN

echtgenoot van
ANS NIJHOF

Geboren te Losser op 29 april 1936.
Overleden na voorzien te zijn van de Zalving
der zieken op 21 december 1985.

Jan was een fijn mens, met wie iedereen het goed kon vinden. En wie met hem omging, werd ontwapend door zijn ongekunstelde en vanzelfsprekende levenswijze. Hij kon enorm genieten van de mooie, eenvoudige dingen van het leven en als een kind had hij het leven lief.

Ans was voor hem alles! Zorgen, vreugde en verdriet hebben ze steeds weer samen gedeeld. In een trouw huwelijk leefden ze vele jaren als twee heel gelukkige mensen. Steeds op de hede voor elkaars welzijn.

We zullen hem allemaal heel erg missen, vooral zijn gulle lach en zijn pretentieloos omgaan met zijn familie en vrienden.

Jan is nu niet meer bij ons, maar blijft wel van ons. We kunnen hem nooit vergeten. Zeker, wij kunnen hem geen liefde en geen geborgenheid meer geven. Maar wij vertrouwen en geloven dat de goede God hem opneemt in Zijn liefde en geborgenheid.

Voor uw blijken van medeleven bij het plotseling overlijden en de uitvaartdienst van mijn lieve man, zeg ik U hartelijk dank.

A. Erdmann-Nijhof