





In dankbare herinnering aan

Lies Schilderincx-Ernst

weduwe van Theo Schilderincx

Mama is geboren en opgegroeid in Beltrum, in een gezin van negen kinderen. Genoemd "Ernstbrugge". Er moest veel werk worden verricht, zowel in hun winkel, café, maalterij en boerderij. 't Liefst werkte ze met de jongens gezellig mee op 't land.

In 1957 verhuisde ze met pa naar de boerderij van het ziekenhuis in Losser. 't Gemis van haar warme ouderlijke huis werd opgevangen door de liefdevolle zusters. Deze ervaring heeft ze meegenomen in de opvoeding van haar zeven kinderen. Vol toewijding en liefde stond ze dag en nacht voor ons klaar.

Het verlies van haar man in 1997 was voor haar een grote slag. Het heeft geruime tijd geduurd voordat ze weer wat levensvreugde kon ervaren. Wij zijn onder de indruk van haar doorzettingsvermogen, onnoemelijke energie, de drang naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Haar basisvertrouwen heeft er aan bijgedragen dat ze tot het laatst toe geen verwachtingen had, nooit commentaar had en erg dankbaar was voor wat we voor haar hebben gedaan. Het was een plezier om voor haar te mogen zorgen. Nu zijn jullie weer samen papa en mama.

Na de afscheidsviering op donderdag 1 april in de H. Maria-Geboortekerk te Losser hebben we haar ter ruste gelegd op het kerkhof te Losser.

*Lieve Moeder, lieve Oma, lieve Omi
Dankjewel voor alles, voor altijd in ons hart.*

Wij danken u voor de belangstelling en steun bij het afscheid.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen