



Dankbaar gedenken wij

Hendrika Gesina Maria Eshuis

echtgenote van

Johannes Gerardus Brunink

Zij werd geboren in Losser op 22 juli 1913. Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken is zij overleden op 12 juni 1988. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de Plechelmusbasiliek op 16 juni en haar daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Een sterke vrouw, waar nooit iets teveel voor was. Ze was van onschatbare waarde. Als tweede moeder kwam zij in het gezin met drie kleine kinderen, hetgeen voor haar een hele stap was. Toch is zij er in geslaagd om binnen het gezin als moeder de spil te worden waar alles om draaide. Niemand kon ook maar ergens aan merken dat zij een tweede moeder was. Integendeel, zij was echt een moederfiguur, die later ook voor de kleinkinderen een lieve oma was en voor wie het nooit te druk werd als de kleinkinderen er waren. Daarvoor hield zij te veel van hen. Zij heeft haar hele leven bij alles altijd gesteund op haar diepe geloof en ook daarin ging zij trouw voor in het gezin.

Zij had soms duidelijk haar eigen mening als het ging om zaken betreffende geloof, kerk of maatschappij, maar zij wist altijd begrip op te brengen voor hen die er een andere mening op na hielden.

Zij was hartelijk en gastvrij waardoor haar huis voor iedereen een zoete inval was. In haar ziekte heeft zij, ondanks haar pijn, nooit geklaagd maar geduldig gedragen. Zelf heeft zij tijdig gevraagd om het Sacrament van de Zieken en samen met haar hebben we dat beleefd als een in Gods handen leggen van haar ziekte, zoals zij dat heel haar leven met alles gedaan had.

Moge zij nu, verlost uit alle lijden, rust en vrede bezitten in het huis van de Vader, haar Schepper.

Rust in vrede.

Voor uw bliken van medeleven, onder-vonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij U onze welgemeende dank.

J. G. Brunink

Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, juni 1988