



Moge uw liefde
voor elkaar een steun
zijn, want nooit zal
ik jullie vergeten.

In dankbare herinnering aan

JOHANNA MARIA ESHUIS

weduwe van

HERMANNUS JOHANNES MEENDERINK

Zij werd geboren 13 juli 1911 te Hengelo Ov. Geheel onverwacht is zij overleden op 21 mei 1990 te Deurningen. Op 26 mei d.o.v. hebben wij haar te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen.

"Door het sterven wordt ons leven wel ingrijpend veranderd, maar niet ongedaan gemaakt. Want als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, dan heeft God een plaats voor ons klaar gemaakt in zijn huis om daar voorgoed te wonen".

Woorden uit de Liturgie van de Kerk als zij hier op aarde afscheid neemt van haar mensenkinderen. En in deze woorden klinkt door de heilige overtuiging: Zoals na het donker van de nacht het licht van een nieuwe dag aanbreekt, zo mogen wij gelovig vertrouwen dat na het duister van de dood het licht van een nieuw en eeuwig leven doorbreekt. En daar, in het huis van God zullen wij voor altijd thuis zijn in de liefde van God.

In dat gelovig vertrouwen geven wij onze moeder en familielid uit handen; ook al kost het ons moeite, vooral

omdat haar sterven en heengaan zo plotseling en onverwachts gebeurde.

Wij herinneren ons met grote dank en waardering dat zij in haar leven hard heeft gewerkt en goed was voor haar kinderen en kleinkinderen; zij was erg gehecht aan het leven der natuur, vol aandacht voor wat groeide en bloeide. Zij was ingenomen met de bureu, maar ging heel zelfstandig haar levensweg en wilde niemand tot last zijn, tot de laatste dag van haar leven.

In haar trouw aan de Kerk hield zij het contact levend met God en medegelovigen, ook al bracht zij dat nooit naar buiten. Maar de tijd en aandacht die zij aan God aldus heeft gegeven: Zij heeft het nu reeds mogen ondervinden dat ons aller Vader en Schepper in oneindige mate teruggeeft wat wij op aarde voor Hem opbrachten.

In Gods Hemel moge zij nu gelukkig zijn, samen met haar man en onze aardse vader; daar hopen wij elkaar in eeuwigheid weer te ontmoeten in het volmaakte geluk bij God.

Wij danken God om al het goede dat in onze moeder aan het licht is gekomen; wij bidden dat een dankbare herinnering in ons moge voortleven en dat wij eens weer met elkaar verenigd mogen worden.

Heer, geef haar de eeuwige rust in uw hemelse vrede.