



HEDEN
NOG
ZULT GE
BIJ MIJ
ZIJN





Ter gedachtenis aan

K A R E L E S H U I S

Op 23 mei 1914 werd hij geboren;
Hij overleed 28 januari 1981.

Heer God: het heengaan van onze man, vader en opa maakt ons stil en verdrietig. De vaart waarmee we leven remmen we af. We hadden zo gehoopt dat hij nog enkele rustige jaren zou krijgen in zijn vertrouwde omgeving.

De meest gevreesde ziekte van deze tijd overviel ook hem. — Moeizaam en pijnlijk waren de laatste maanden.

Hij wist zich staande te houden in al die zware dagen; hij wilde niemand tot last zijn. Naar zijn voorbeeld zullen ook wij dit verlies dragen en niet vragen naar het waaróm.

Heer God: wij danken U voor het vele goede en mooie dat wij door hem van U mochten ontvangen.

De eenvoud en vanzelfsprekendheid, waarmee hij met zijn eigen gaven klaar stond voor de gemeenschap en zijn gevoel voor de mooie dingen van het leven; zijn zin voor humor; 'n man van weinig woorden en steeds bereid onopvallend de gemeenschap te dienen.

Heer God: wij bidden U:
moge hij in Uw Vaderhuis het geluk en de vreugde voor altijd ontvangen.

Moge Uw Licht over hem opgaan — en mogen ook wij iets van dat Licht ervaren, —vooral in de moeilijke uren en dagen die zonder hem zullen zijn.

Heer, geef hem Uw Vrede!

Voor Uw deelneming en gebed bij dit overlijden betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Eshuis

Lonneker, januari 1981
Scholten Reimerstraat 45