



L. DOPPEL, à PARIS.

Pl. 336.

6, RUE DE MÉZIÈRES.

MARIE MÈRE AIMABLE.

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger  
den WelEdel. Zeer Geleerden Heer  
**Bernardus Josephus Christianus  
Essink,**

in leven medecinae doctor,  
ECHTGENOOT VAN VROUWE

MARIA HELENA CATHARINA VAN  
BASTEN BATENBURG,

overleden te Oldenzaal, den 19 Januari 1879,  
voorzien van de H. H. Sacramenten der  
stervenden, in den ouderdom van bijna  
54 jaren en begraven den 24 daar-  
opvolgende op het R. K. Kerkhof  
aldaar.

Hij opende den hulpbehoevende zijne hand en  
toonde zich bereid den arme zijne lasten te ver-  
lichten. Spreuken. XXXI. 20.

Voor den zieke, die zich aan hem toevertrouwde,  
gevoelde hij de grootheid zijner verplichting; nacht  
en dag was hij bereid tot zijnen dienst; voor hem  
offerde hij op rust en verpoizing, gezondheid en  
krachten; zelfs in het grootste gevaar der besmet-  
ting verliet hij hem niet; ja! hij bezocht de zieken  
nog op den laatsten dag voor zijnen dood, dien  
hij reeds lang voelde naderen.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen  
barmhartigheid verwerven. Matth. V. 7.

Met een volkomen vertrouwen op God is hij  
gestorven. II. Mach. VII. 40.

Goedertierendste Jezus! geef hem de eeuwige rust.

(Aflaat van 7 jaren en 7 quadrag.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede!