





Ter dankbare herinnering aan

MARIA JOHANNA JOSEPHA ESSINK

*begiftigd met het Erekruis
Pro Ecclesia et Pontifice*

geboren te Oldenzaal op 28 februari 1900 en
overleden aldaar 29 september 1982.

De gezongen uitvaart vond plaats op 4 oktober 1982 in de Maria-kerk te Oldenzaal, waarna de crematie volgde in het crematorium „Twente” te Usselo.

Ruim 82 jaar is zij geworden, deze vrouw, die door zeer velen gekend werd als „Tante Mie”.

Als ongetrouwde zuster van Lies, de vrouw van Henny Baurichter, hielp zij in haar jonge jaren mee in dit huishouden en had zij een groot aandeel in de opvoeding en het bijbrengen van de nodige kennis aan de 4 opgroeiende dochters.

Zeer intensief en produktief heeft zij later het hare er toe bijgedragen om de Oldenzaalse Missie Naaikring, waarvan zij meer dan 50 jaar voorzitter was, tot grote bloei te brengen, zodat zij nooit een missionaris, die bij haar vereniging om misgewaden, verbandmiddelen en wat dies meer zij aanklopte, behoefde teleur te stellen.

Haar liefde voor en kennis van de bosbouw kwam tot uiting in het plezier, waarmede zij gedurende vele jaren het beheer over het landgoed Boerskotten voerde.

Heer, herinner U al het goede wat zij gedurende haar leven gedaan heeft en vergeef haar heur menselijke tekortkomingen.