



Vrienden,
blijf mij
gedenken.

In dankbare herinnering aan

GERHARDUS HENDRIKUS OUDE ESSINK

weduwnaar van

Geertruida Maria Oude Luttighuis

Hij werd geboren op 3 oktober 1895 te Oldenzaal en is aldaar overleden op 21 november 1982, gesterkt door het Sakrament der Zieken. Op donderdag 25 november hebben wij van vader afscheid genomen tijdens een H. Eucharistieviering in de St. Plechelmus Basiliek, waarna de begrafenis op het kerkhof aan de Hengelosestraat te Oldenzaal.

In grote dankbaarheid zullen wij terugdenken aan onze dierbare vader en opa om al het goede en mooie van dit lange mensenleven. Vader was een edel mens, een harde werker, bescheiden, altijd vol zorg voor zijn gezin, met welnig tevreden, een onvergetelijke vader.

Meer dan 40 jaar mocht hij met moeder lief en leed delen in een gelukkig huwelijk, dat gezegend werd met 6 kinderen en een krans van 17 kleinkinderen en een achterkleinkind. Donker was de dag toen de jongste zoon Willy op de jeugdige leeftijd van 10 jaar hen voorging in de eeuwigheid.

Door zijn rustige natuur, zijn gevoel voor humor en de gezelligheid van moeder was ons huis altijd een heerlijk tehuis, waar iedereen altijd welkom was.

Evenals moeder was vader diepgelovig. Zij vonden troost en vreugde in hun geloof. Maria had een voorname plaats in hun geloofsleven en als echte Oldenzaler was vader een grote vereerder van Plechelmus.

Zijn laatste verjaardag met zijn kinderen en kleinkinderen was voor hem een glorie-dag, hij was diep ontroerd.

Op zijn laatste levensdag heeft hij bewust afscheid van ons genomen. Wij mogen geloven dat de Heer tot vader gezegd heeft: „Goede en getrouwe dienaar, in uw leven zijt gij met welnig tevreden geweest, kom binnen in de vreugde van de Heer”.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie liefdevolle zorgen tot in mijn hoge ouderdom.

Bewaar de onderlinge liefde, de mooiste erfenis die ik jullie kan nalaten. In Christus blijven we met elkaar verbonden.

God zegene jullie allen!

Vader en opa, leef in vrede bij God.

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van onze dierbare vader en opa zijn wij u zeer dankbaar.

fam. Oude Essink.

7572 TV Oldenzaal, november 1982.
Lindestraat 88.