



*Sterven in vrede is:
Met een gerust hart je ogen kunnen sluiten.*

In dankbare herinnering aan

Geertruida Engelina Eulderink

echtgenote van
Bernardus Hermannus Koekkoek

Een goede lieve vrouw, moeder en oma is van ons heengegaan.

Ma's zorg voor het gezin was het belangrijkste in haar leven.

Ze werd geboren te Hasselo op 14 september 1906 en overleed op 23 juli 1998.

Wij zijn dankbaar en blij dat ze zolang in ons midden mocht zijn.

Vele jaren heeft ze samen met haar man gewerkt in Gammelke en de zorg gehad voor haar kinderen en verdere familie.

Van de natuur om haar heen heeft ze altijd met veel bewondering genoten.

Toen plotseling toch de tijd kwam dat haar gezondheid achteruit ging was ze genoodzaakt met haar man, in volle tevredenheid, hun intrek te nemen in Huize " St. Jozef " te Weerselo.

Hier werd ze liefdevol verzorgd door het verplegend personeel, waar onze grote dank naar uit gaat.

Onlangs heeft ze samen met haar man, kinderen en kleinkinderen nog mogen genieten van hun 60-jarig huwelijk.

Ze was een diep gelovige vrouw met veel vereering voor Maria.

Zij heeft tot het einde toe gestreden, een voorbeeld voor ons allemaal.

Moge zij in uw licht voor altijd rust vinden.

Voor Uw meeleven en meegaan op haar laatste gang, danken wij U oprecht.

B.H. Koekkoek
Kinderen en
kleinkinderen

Deurningen 23 juli 1998.