



In dankbare herinnering aan

Hermanus Eduard Eulderink

weduwnaar van Maria Anna Mebius

Pa, geboren op 17-11-1926, opgegroeid in Glane te midden van vier broers en twee zussen.

Na zijn schooltijd ging hij op 14-jarige leeftijd aan de slag bij van Heek in Losser, waar hij de spoel- en drosmachines bediende. na werktijd ging hij snel door naar Café-Restaurant Dunhof, waar hij als kelner 23 jaar met veel plezier werkte en waar hij vele mensen leerde kennen en die hem daarvan nu nog herkennen.

Op 40-jarige leeftijd aanvaardde hij een baan als medewerker bij de gemeente reinigingsdienst aan de Dr. van Benthemstraat te Enschede, waar hij als beheerder van een afvalstortplaats tot zijn 61-ste werkzaam was.

Ook was hij voor de Centrale Volksbank (C.V.B.) in Glane 25 jaar werkzaam als beheerder, samen met zijn broer Koos.

Een onderbreking in zijn arbeidsverleden was zijn militaire dienstitijd, in het bijzonder zijn uitwijzing met broer Eduard naar Nederlands-Indië. De band met de vereniging Indië Militairen heeft hem nooit losgelaten.

Na zijn dienstitijd trouwde hij met ma, door hard werken bouwde hij zijn eigen huis aan de Weertsstraat te Glane.

In die tijd was hij verder actief in het verenigingsleven in Glane, o.a. bij voetbalvereniging Glane als bestuurslid en bij de toneelvereniging. Onlangs werd hij nog gehuldigd als 50-jarig lid bij Schuttersvereniging Concordia.

Zijn grootste hobby was het zaalvoetbal in Glane, waarvan hij mede-oprichter was en een eigen team had.

Nadat het zaalvoetbal zijn einde kende bleef hij trouw de weg naar sporthal De Fakkels elke zaterdagmorgen volgen om een kop koffie te drinken.

Naast het zaalvoetbal waren andere hobby's kaarten en biljarten.

Onze Pa en opa kennen wij als een eerlijk en vitaal persoon. Hij rookte graag een sigaar en dronk regelmatig een glaasje rode port.

Het alleen-zijn, na het overlijden van Ma deed hem veel pijn, hierdoor sloot hij zich steeds meer af van zijn naaste omgeving.

Het leven bestond voor hem uit vaste patronen; fietsen, elke dag had hij zijn bestemming, bijvoorbeeld elke donderdagmorgen een kop koffie drinken en een krantje lezen bij café de Poppe (Arie) in De Lutte. wandelen deed hij 's morgens vroeg richting Gronau, waar hij vele mensen ontmoette.

We hadden hem nog graag wat langer zien genieten van al zijn hobby's. Toch zeggen we: Het was goed zo.

Herman, Pa, opa bedankt.

Voor Uw medeleven bij de ziekte en na het sterven van onze zorgzame vader en onvergetelijke opa, zeggen wij U oprecht dank.

Bennie en Roswitha Eulderink
Dennis, Robert
Johnny en Jacqueline Eulderink
Daphne, Sander