



*Steeds denk ik,
ik kan het niet meer alleen
Ik maak er niets meer van
Ik voel geen armen om mij heen,
iets, dat mij troosten kan
Met al mijn geliefden om mij heen
voel ik mij toch alleen.*

Ria Huttenhuis-Eulderink

18 oktober 1957

7 augustus 2002

Lieve Mama en Ria

Al is het met gebroken stem
we willen zeggen
jou licht is uit.

Je mag je ogen sluiten
want om te leven
was je zichtbaar veel te moe
langzaam maar zeker
vielen de dagen je telkens zwaarder.

Wat hadden wij jou graag
nog bij ons gehouden.
We zullen jou missen.
Maar niet helemaal,
want wij blijven jou koesteren
voor altijd in ons hart.

Job, Luuk, Gijs
Familie Eulderink
Familie Huttenhuis
Ton