

Drie avonden in de week wandelen
met Lidy haar buurvrouw. Graag
hielp ze mij bij het kloven en
zagen met brandhout. Meer dan
50 gelukkige jaren samen, waren we
haar na een ziekte van vijf dagen,
in één klap kwijt.

Moge onze lieve heer, haar in zijn
hemelrijk opnemen, want dat heeft
zij wel verdiend.

Rust in vrede.

We bedanken u voor uw medeleven.

Bennie
Kinderen en kleinkinderen

Lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder en oma Kipie
je was een rots in de branding
Iedereen kon bij jou terecht
altijd lief en trouw
Wat zullen we je missen
Het zal heel moeilijk worden
zonder jou

Truus Schouten – Eulderink

* 23 december 1938
† 18 maart 2015



Mijn vrouw, moeder en oma is geboren op 23 december 1938. Ik heb haar leren kennen op een dansavond in de vereniging in Glanerbrug, op 1 april 1962 en haar thuisgebracht. Na een half jaartje verkering met haar, wilde ik oud worden. Op 8 november 1962 zijn we getrouwd. Er werden drie kinderen geboren. We begonnen direct goed, want die eerste geboorte was een tweeling Karin en Marion, anderhalf jaar later kwam Ria op de wereld. Het Dreimädel Haus was compleet. Zij had vele hobby's, smyrna'n wandkleden, vloerkleden, bloemen fuchsia's was haar hobby en puzzelen. Ook hielp ze tientallen jaren met haar schoonzus Joke de schietvereniging de kantine schoonmaken en bij schietwedstrijden.