

GROOT
IS UW
LOON
IN DE
HEMEL

Ter gedachtenis aan

ALBERTUS JOHANNES EULINK

Op 14 april 1918 werd hij geboren;
hij was gehuwd met

EUPHEMIA MARIA DAVINA

Na een pijnlijke ziekte overleed hij
op 15 maart 1981.

Met eerbied en bewondering staan we even stil bij zijn leven, Heer God. Door hem hebt U ook aan ons, naast het leven, veel goede gaven gegeven. Samen met moeder had hij een gaaf en groot gezin gebouwd; — hij heeft daarvoor gewerkt en gezwoegd. Ledig-zijn kende hij niet.

Naast de kleine wereld van zijn gezin, had hij ook belangstelling voor de gemeenschap waarin hij leefde. Hij had zijn inbreng voor het dorp bij feesten; men deed nooit tevergeefs 'n beroep op hem.

Verdriet is hem niet bespaard gebleven: jaren terug, toen Jan door 'n ongeval veel te vroeg werd weggenomen.

Pijn heeft hij gekend, vooral 't laatste jaar in hevige mate; de meest gevreesde ziekte van deze tijd heeft zijn lichaam gesloopt.

We zijn dankbaar dat zijn laatste wens door ons vervuld kon worden: thuis, in eigen vertrouwde omgeving, met naast zich zijn zorgende vrouw en kinderen, om vandaar heen te gaan naar een beter leven.

Heer God,

wij danken U voor deze man en vader; wij vragen U, geef hem de vrede voor altijd; sta als een ingoede Vader aan de deur van het Vaderhuis en spreek tot hem de woorden van Uw eigen zoon: „Goede, trouwe dienaar, treedt binnen in de vreugde van uw Heer.”

Moge hij van daar ook bidden, om kracht en sterkte voor ons, die zonder hem verder moeten.

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de steun en het medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na 't overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa.

Familie Eulink