



*Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
denk aan mij terug, in de stralende zon
aan hoe ik was toen ik alles nog kon”.*

In dankbare herinnering aan

Marion Kowalski - Eulink

29 mei 1956 6 augustus 2015

Marion is geboren te Enschede op 29 mei 1956 en overleed na een lange periode van ziekte in haar vertrouwde omgeving te Oldenzaal op 6 augustus 2015.

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een condoleanceavond in Oldenzaal en tijdens een besloten crematieplechtigheid in Usselo op 12 augustus 2015.

Een liefdevolle sterke en zorgzame vrouw en moeder is van ons heengegaan. Marion was een optimist; een spontane zelfstandige persoonlijkheid.

Liefdevol kon ze terugkijken op haar jeugd in Lonneker waar ze opgroeide samen met haar vier broers en vier zussen.

Wanneer Marion een paar jaar later verhuist naar Oldenzaal duurt het niet lang dat ze haar bovenbuurman leert kennen waarmee het goed klikt.

Jan en Marion trouwen in 1991 en zijn dolgelukkig met hun 2 kinderen Tim en Tara die geboren worden.

De laatste jaren worden getekend door haar ziekte.

Moedig ondergaat Marion de kuren, ze is dapper en blijft positief. Bij elke nieuwe kuur die ze kreeg zei ze dan ook; "we gaan ervoor."

Uiteindelijk wordt haar conditie steeds slechter tot het niet langer gaat en ze op 6 augustus komt te overlijden.

Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend hebben we Marion met liefde in ons hart gesloten. En daar zal ze altijd blijven bestaan.

We willen u, die bij ons of Marion betrokken bent, hartelijk danken voor de aanwezigheid, medeleven en steun, zowel in de periode van ziekte als na het overlijden.

Jan, Tim en Tara Kowalski

Oldenzaal, 12 augustus 2015