



*Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op 't laatste moment.*

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat haar lijden nu voorbij is, denken wij met liefde terug aan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Margaretha Franzisca Holsbeek-Even Gretha

Zij werd geboren op 29 september 1934 te Losser. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed zij thuis in aanwezigheid van haar man en kinderen op 13 november 2000 te Oldenzaal.

De plechtige uitvaart vond plaats op vrijdag 17 november in de parochiekerk H. Antonius van Padua te Oldenzaal. Waarna wij haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aan de Schipleidelaan te Oldenzaal.

Gretha was een goede lieve sterke vrouw. Haar leven stond geheel in het teken van de zorg en de toewijding aan haar man en kinderen. Zij was er altijd.

Met veel belangstelling volgde zij ons leven en dat van haar kleinkinderen, waar zij bijzonder op gesteld was.

Zij hield van gezelligheid en had graag mensen om haar heen. Dankzij haar gastvrijheid voelde je je bij haar thuis.

Tientallen jaren heeft ze te kampen gehad met dermatomyositis, een spierziekte. De kracht in haar lichaam nam daardoor met de jaren steeds verder af. Telkens weer moest zij opnieuw aanvaarden dat zij lichamelijk moest inleveren. Dat deed zij in stilte.

Maar ondanks haar ziekte bleef zij optimistisch en wilskrachtig. Zelfs op het allerlaatst had zij nog oog en oor voor het verdriet en geluk van anderen.

Wij zijn dankbaar en trots dat wij haar gekend hebben en dat zij mijn vrouw, onze moeder en oma was.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

*Ben Holsbeek
kinderen en kleinkinderen*