



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Ter gedachtenis aan

RICHARD

Zoon van

F.H. EVEN en M.J. EVEN - KLEINSMIT.

Hij werd geboren 5 januari 1964 te Enschede. Geheel onverwacht overleden te Glanerbrug op 6 april 1980.

Na een Eucharistieviering in de Kerk van O.L.V. Rozenkrans aldaar hebben we op 11 april d.a.v. van hem afscheid genomen, waarna de crematie plaats vond te Usselo.

Hij was een lieve jongen met talloze vrienden. Goudeerlijk kwam hij steeds op voor de waarheid. Hij was handig en vond het fijn zijn vader te helpen in de werkplaats, of iets voor een ander te kunnen doen.

Het meest kwam hij echter tot leven met zijn muziek.

Nu is hij gestorven. We beseffen het nauwelijks, en voelen ons teneergeslagen en machteloos.

We weten niet wat er is gebeurd, want hij uitte zich niet gemakkelijk. Veel toekomst-dromen zijn nu plotseling afgebroken.

Toch willen we vasthouden aan die andere toekomstdroom, dat ons leven niet zinloos is, en zijn voltooiing vindt bij God.

Daarom zeggen we:

Richard, meer dan in jouw dood, geloven we in jouw leven.

Want onze God is een God van levenden.

Hij zorgt ervoor dat elke mens bij Hem kan leven, zonder einde, volmaakt gelukkig.

Zijn vrede moge met je zijn.

En wij die achterblijven, bidden om Gods steun, want samen moeten we verder en we hebben elkaar daarbij nodig.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan hem.

F.H. Even

M.J. Even - Kleinsmit

Arjan