



Nu je gegaan bent

Je was voor je kinderen
een licht.

Je was een sprankelend, schitterend,
gastvrij mens om van te houden.

Je hebt je kinderen op handen
gedragen.

Je was een mens
geliefd in je buurt.
Je liet je tranen nooit zien
maar je ogen zeiden zoveel meer.

Je bent toch nog
ineens gegaan.
Al kijk je ons niet
meer aan, we voelen dat je
nog in de buurt bent.

We groeten jou
en danken je voor
je licht, je liefde en je humor
die je ons gegeven hebt.

(M. van den Berg)

Marietje Groothuis-Evering

*** 4 oktober 1934**

† 17 februari 2010

Marietje is opgegroeid in een gezin met acht kinderen. Ze heeft een fijne jeugd gehad met haar broers en zussen.

Vanaf het moment dat zij, 53 jaar geleden, Joop ontmoette zijn ze samen door het leven gegaan. Behulpzaamheid, zorgzaamheid, eenvoud en positiviteit stonden bij haar hoog in het vaandel. Zij was altijd duidelijk aanwezig, heel direct en stond altijd voor iedereen klaar.

Haar leven lang heeft ze hard gewerkt, en ze heeft echt van het leven genoten.

Marietje, bedankt voor alles. Je bent nu verlost uit je lijden. We kunnen je niet meer aanraken, maar je liefde zullen we altijd blijven voelen. Met die herinnering zullen wij verder leven.

Voor uw belangstelling, medeleven en uw aanwezigheid zeggen wij u hartelijk dank.

Martin, Joke, Wilma, Berry,
hun kinderen en kleinkinderen.